

zaterdag
3 september 2016
koningsplein

t taal
Kabadaal

Poëzie Voor en door
de allerkleinsten (3+)

tjielp



Huis van
Gedichten

BEN JIJ 3 JAAR
OF OUDER EN AL
GEK OP TAAL?
KOM NAAR
TAALKABAAL,
POËZIE VOOR DE
ALLERKLEINSTEN.

taal Kabaal

tjelp

KOM TEKENEN, SCHRIJVEN EN KNUTSELEN
AAN DE HAND VAN EEN WEL HEEL
BIJZONDER EN GEK GEDICHT: **tjelp**
VAN DICHTER JAN HANLO. KEN JE HET?

Juf Karin van Huis van Gedichten zal het aan je laten horen tijdens Taalkabaal. Herken je de klanken? Ken jij er nog meer? Kun je er ook een mooie tekening bij maken?

DEELNAME GRATIS!

Zaterdag 3 september
12.00 - 15.00 uur op
het Koningsplein.

Vrije inloop, je mag dus
starten en stoppen
wanneer je maar wilt.

Taalkabaal is een creatieve
en poëtische workshop
voor de aller-allerjongste
dichtertjes (3+), waarin alles
mag en niets moet.

Je neemt je zelfgemaakte
kunstwerk op een feestelijke
manier mee naar huis!



WWW.HUISVANGEDICHTEN.NL
INFO@HUISVANGEDICHTEN.NL
070 737 00 29

f HUIS.VAN.GEDICHTEN
t HUISVGEDICHTEN
i HUISVANGEDICHTEN

